

1959-09-20

AFSENDER

Jørn Vind

MODTAGER

Arthur Køpcke

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

dansk

Afsendersted:

Bogø

Modtagersted:

København

Omtalte steder:

København

Jylland

Arkivplacering:

Aros, Arthur Køpckes Arkiv

DOKUMENTINDHOLD

Vind fortæller, at han kommer til København, først en dag på gennemrejse, derefter for lidt længere. Han forstår, at Køpcke gerne vil tale med ham om noget og går ud fra, at det er om maleri. Afslutningsvis ønsker han god rejse.

TRANSSKRIFTION

Bogø, d. 20/9-59.

Kære Adi!

De kort jeg får fra jer er den eneste form for livstegn, jeg får fra København, så du forstår at de er velkomne. - Her på øen er der ikke sket noget nyt. Måske døde der en gris på en eller anden gård her på øen for nogle dage siden, men ellers absolut intet spændende.

Jeg kommer til København (hellige ord!) d. 2/10 om eftermiddagen. Jeg er desværre kun på gennemrejse til Jylland. Men d. 17/10 kommer jeg forvist, om jeg ellers lever til den tid.

Da har den skole jeg bor på efterårsferie: 10 dage<sup>1</sup>.

Nam-nam! - Jeg er ellers spændt på, hvad du vil tale med mig om, men den glæde har jeg altså til gode. På din sidste bemærkning forstår jeg, at det mere drejer sig om maleri, end om øl; ja, ja, nogen afholdsmand bli'r du efter min ringe mening aldrig.

For ligesom at skabe lidt variation i mine breve vil jeg, i modsætning til ellers slutte mine breve med at beklage mig. Det være hermed gjort.

Vil du hilse alle dem jeg kender - i særdeleshed tæppemanden (Svend).

Go' rejse

Jørn

---

<sup>1</sup> Der er vistnok tale om Bogø Kostskole.

Bogø, d. 20/1-53.

Kære Adi!

De kort jeg får fra jer, er den eneste form for  
briestegn, jeg pt. får fra København, så du forstår  
at de er velkomne. - Her på øen er det ikke  
sket noget nyt. Måske døde der en gris på en eller  
anden gård her på øen for nogle dage siden,  
men ellers absolut intet spændende.

Jeg kommer til København (hellige ord!) d. 2/10  
om eftermiddagen. Jeg er desværre kun på  
gennemrejse til Lylland. Men d. 17/10 kommer  
jeg forvist, om jeg ellers lever til den tid.  
Da har den skole jeg bor på efterårsferie 10 dage.  
Navn- navn! - Jeg er ellers spændt på, hvad  
du vil tale med mig om, men den glæde har  
jeg altså til gode. På din sidste bemærkning  
forstår jeg, at det mere drejer sig om maleri,  
end om øl; ja, ja, nogen afholdsmand blir  
du efter min ringe mening aldrig.

For ligesom at skabe lidt variation i  
mine breve vil jeg, i modsætning til ellers,  
slutte mine breve med at beklage mig. Det  
vare hermed gjort.

Vil du hilse alle dem jeg kender - i  
særlighed kappemanden (Svend).

Go rejse!

Joim